



Indringende Beamerpresentatie

Net als voorgaande jaren komt Frank Ouweneel weer naar Waddinxveen voor het houden van een opmerkelijke Beamer-Bijbelstudie. Onder de titel: "Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld" hoopt Ouweneel op zaterdag 31 januari in de Ontmoetingskerk de schijnwerpers op het jaar 2014 te zetten. Er is nogal wat gebeurd in het afgelopen jaar. Genoeg stof om een avond mee te vullen. Frank Ouweneel zal onder andere ingaan op de volgende gebeurtenissen uit 2014: militaire confrontaties in Rusland, Oekraïne en de Krim, het Israël-Gaza conflict, de terroristische organisatie ISIS, de dodelijke ziekte ebola, de verdwenen Boeing 777 van Malaysia Airlines, de raadsels rondom vlucht MH 370 en het verschrikkelijke MH17-ongeluk op 17 juli.

Ondersteund door honderden indringende beelden hoopt Frank Ouweneel duidelijk te maken dat de Bijbel veel over de actuele gebeurtenissen te vertellen heeft. Ouweneel merkt op dat het Woord van God helder aangeeft dat wij leven in de eindtijd: het tijdperk kort voor de wederkomst van Jezus Christus. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen is welkom. De avond begint zaterdag 31 januari om 19:30 in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. De zaal is open vanaf 19:00. De toegang is vrij (collecte). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door stichting Woord voor Waddinxveen.

Verschillende visies

Over de uitleg en interpretatie van de profetieën wordt verschillende gedacht. Frank heeft een zeer uitgesproken visie. Je hoeft het uiteraard niet volledig hem mee eens te zijn. Zijn verhaal zet je op z'n minst aan het denken. En dat is dan ook precies het doel van deze bijeenkomst, want de Bijbel roept ons op om de vijgenboom en de andere bomen in de gaten te houden.

Luk.21:29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij

Hoe u of jij ook over de Bijbelse profetieën denkt, kom op 31 januari gewoon eens kijken en luisteren, onderzoek alle dingen en behoud het goede! De toegang is gratis (collecte) en de zaal gaat open om 19:00. De avond wordt georganiseerd door Woord voor Waddinxveen.